

Glostrup Skiklubs tur til WAGRAIN 2015.

Som nyt medlem skriver jeg lidt, om hvad der er sket efter aftale med vores turlleder Hugo . Der er jo mange ting som sikkert ikke kommer med, da man ikke hører alt.

Efter at have rejst til Salzburg uden at kende nogen fandt jeg endelig nogen, der sagde ja vi er fra skiklubben, så jeg var da glad, vi fandt vores bus og blev kørt afsted i ca. en time, hvorefter vi skulle køre i taxa det sidste stykke. Vi fik vores værelser og gudhjælpe mig var der allerede kommet brev fra skattevæsenet, men det var bare vores liftkort.

Vi kørte lidt på Grafenberg (Gl. Kongevej), hvorefter vi mødtes på et mødested som hed Hans i hullet. Vi sluttede af i Jægerhytten, og fik derefter mad hos Cafe Hubertus.

Vi startede søndag morgen med en fællessang som vores guitar mand Thomas stod for, "*når nu dagens lys det bryder frem*".

Vi skulle mødes til skiskole på Grafenberg ,hvor der var 2 hold på skiskole. Mit hold hed Kofoeds skole , som Karen stod for. Vi kørte alle godt synes vi selv, men Karen synes jo noget andet, og Karen har jo altid ret. Når man laver lidt stunt så får man streger som går til en bødekasse, så der var en del streger i vores bog. Der var afterski på Kuhstall og der fik vi idt at drikke , bagefter gik nogle ud at spise . Da vi havde spist og kom hjem var der gang i et af værelserne , så vi ville da lige se om vi glip af noget og det gjorde vi ,der var fælles sang på gulv og seng ,som jeg husker det var det noget med en knald rød gummibåd . Derefter kom hotel mutter og sagde: "*nur ein halbe stunde*". Vi kom i seng og sov godt.



Mandag startede ikke så godt for der var nogle der havde ondt i håret, men vi fik morgenmad, sang og så af sted til på skiskole til Flying Mozart med Karen, men der gik ikke lang tid før vi blev en mindre , ja gæt engang VORES skilærer som hedder Karen måtte opgive, hun havde det ikke særlig godt , og kørte hjem med meget dårlig samvittighed , og det kostede streger og havelåger, og det var dyrt.

Jeg fik selvfølgelig også streger. da jeg lavede nogle gode stunt med slag på skulderen , som gjorde ondt. Sidst på dagen var der afterski hos Hans i Hullet. Bagefter fælles afgang ned af løjpen, hvor alle lifter var lukket. Hugo havde sørget for små pitstop, hvor vi fik de berømte Obstler nogle gange på vej ned til Jægerhytten. hvor der også var sang og hygge og videre til Kühberg Alm til fælles spisning.

Tirsdag morgen med mad og sang derefter på skiskole. Heldagstur med vores skilærer igen på toppen. Vi blev kostet rundt i offpist ikke noget for mig ondt i skulder dårlig teknik osv., mens jeg kiggede på de andre og det så da godt ud. Afterski på Kühberg . Vi fandt lige også nogle ski som vi troede var stjålet de var smidt ud i åen af nogle tosser, og så var der nogle der var glade, derefter hjem til hjemmelavet ostebord pølsebord og vin .



Der kom så lige noget musik 4 velvoksne herre som satte gang i sagerne. Det var Hans i hullets bror, som godt kunne trykke den af med hans venner. De er kendt i hele Østrig, og har også været i Danmark. De havde trompet, guitar, harmonika, basun af en eller anden slags, og det lød meget godt, så der blev klappet en del.

Onsdag morgen med mad og ingen sang derefter fri leg der var ingen skiskole. Så de forskellige plejede deres småskader nogle havde ondt i knæ nogle ryg og skulder andre havde været lidt syg i ny og næ.

Torsdag det sædvanlige med sang. Vi mødtes på Grafenberg til skiskole kl 10. Vi var ude på en VM løjpe det gik rasende stærkt synes vi, senere kørte vi ned af en stejl sort med små sving og det gik godt for næste alle men Karen lavede lige et lille stunt, det kostede også streger til bødekasen. Ellers en god dag for de fleste. Da vi havde været på afterski på Kuhstall tog vi hjem og fik et bad det sker trods alt . Vi skulle ud til det helt store bal med kendt orkester (vi blev kørt med bus) og masser af revelsben og is flot sat op. Da vi kom, var der ikke så mange ,men det kom der, skal jeg ellers love for. Der var en del der ikke synes musikken var god men de gav et rigtigt godt nummer med Queen , der var delte meninger. Alle kom hjem og gik næsten alle til ro.



Fredag det sædvanlige og så afsted, alle skulle være klædt ud da der skulle være picnic kl 13. Men det var dårligt vejr men det gælder jo om at have det sjovt. Folk var klædt ud som alt muligt, der var elefant, engel, Pippi og så blev der spillet Pippi , her kommer Pippi langstrømpe. Der var en bi som var biseksuel, hvor konen hed Kell. Der var en ko, hvor der blev sunget om ko patte hive trække slippe assistent. Og så var der klovn Hugo og mange flere. Vi spiste alle på Kühberg Alm. Efter maden delte Hugo ris & ros for turen nogle fik gaver for velfortjent arbejde. Karen fik en hue, Jan fik en Obstler, som reserve skilærer. Så til sidst blev der afregnet med alle vores streger, det var lige til en irisk kaffe. Alt i alt en god afslutning, hvor man tog tidligt hjem for at pakke.

Som nyt medlem siger jeg tak for denne gang, og vi ses forhåbentlig til næste år.

Heino Dahl